



Vakantietijd

* leesvoer voor (groot)ouders *



Wat gaat u doen in de vakantietijd? Erop uit, eindelijk met het gezin weg of samen met familie of vrienden? Ver weg of in eigen land? Of blijft u thuis? Waarom ver weg als je nu juist eens op een andere manier gewoon lekker thuis kunt zijn; zonder de stress van alledag, zonder koffers te hoeven pakken of extra reiskosten te maken. Of blijft u misschien noodgedwongen thuis vanwege gezondheid of financiën, door verplichtingen rond mantelzorg of om andere redenen?

Vakantie heeft te maken met 'Vacare Deo'; 'Vrij zijn voor God'. Daarvoor heeft God aan het Joodse Volk de Sabbat gegeven, de zaterdag, één dag in de week om vrij te zijn voor God en je naaste. Bij ons is dat de zondag, de verrijzenisdag van Christus. Die vrije zondag is inmiddels echter een dag geworden waarop veel mensen gaan winkelen. Daarmee is iets verloren gegaan van de oorspronkelijke bedoeling. De commercie heeft hierin haar slag geslagen; dat merken we: De zondagen worden minder stil, de sfeer wordt commerciëler; de zondag gaat steeds meer lijken op een vrije zaterdag. Misschien heeft de commercie ook wel grip gekregen op ons vakantiegevoel en zijn we verder weggeraakt van die oorspronkelijke bedoeling: echt vrij zijn, minder inspanning, rust nemen. En ja, ook meer tijd voor gebed.

Vakantietijd is bij uitstek de gelegenheid voor dat waar je anders niet aan toekomt, tijd om tot God te komen, tot jezelf en tot elkaar. Als je eerst tijd maakt voor God, dan brengt God ons dichterbij onszelf en ook dichterbij de naaste. Vakantie als een tijd voor rust en tijd voor elkaar, zonder haast, zonder moeten, zonder verplichtingen. Zoals die Sabbat, die geweldige uitvinding van God als cadeau aan zijn Volk en aan heel de mensheid en de zondag, de verrijzenis-dag van Jezus Christus, als cadeau aan alle christenen.

Bisschop Johannes van den Hende gaf ooit aan studenten van de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam, Vronesteyn, het advies om voor de vakantietijd twee boeken uit te kiezen en om die ook te lezen voordat de vakantie voorbij is. Die tip hoeft niet alleen voor studenten te gelden. Welke boeken zou u graag lezen? Twee boeken; één boek dat verdieping schenkt, bijvoorbeeld het leven van een heilige en één ander boek zoals een goede historische roman of iets anders. Voldoende ideeën? Ik wens u een inspirerende, rustige, ontspannende vakantie, waarin u meer tot God, tot uzelf en tot de naaste komt.

Plebaan Michel Hagen