



De weg naar de hemel



Kleur en versier jij de letters en maak je er een mooie rand om heen?

H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 14, vers 1-6)

Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen zegt Jezus: «Ik moet gaan, maar ik zal een plaats voor jullie voorbereiden. Wanneer jullie plek klaar is, kom ik terug om jullie bij Mij op te nemen. Dan zullen jullie zijn waar ik ben.» Thomas zegt daarop tegen Jezus: «Heer, wij weten niet waar u naartoe gaat. Hoe kunnen wij dan de weg kennen?» Jezus antwoordt: «Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.»

Thomas is bezorgd dat Hij de weg naar Jezus en naar God de Vader niet zal vinden. Jezus zegt dat Hijzelf de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wat bedoelt Jezus hiermee?

Jezus wijst ons **de Weg** door het leven: Als wij net zo leven als Hij, dan gaan we de goede Weg. Jezus zegt verder dat Hij de **Waarheid** is: zijn manier van leven en ook wat Hij zegt over God is echt waar. Hij zegt ook dat Hij het **Leven** is: Wie vrienden wordt met Jezus die zal ook eens met Jezus eeuwig leven bij God in de hemel.



Ik ben
de WEG

de

WAARHEID

en het

LEVEN