



# Vormselnaam kiezen

## Een vormselnaam kiezen

Het is in de Kerk een oude traditie om bij je H. Vormsel een speciale vormselnaam te kiezen.

## Een naam van een heilige

Een vormselnaam is een naam van een heilige (of een zalige) die achter je bestaande doopnamen komt. Je kiest deze naam (deze heilige) zelf. Zo neem je deze heilige op een bijzondere manier mee in je leven. Hij/zij wordt zo jouw speciale patroonheilige (beschermheilige).

## Wat is een heilige?

De mensen die al in de hemel zijn noemen we heiligen. Het zijn gewone mensen die dood zijn gegaan en nu bij God in de hemel zijn. Een heilige wordt ook wel Sint genoemd. Er zijn bekende heiligen; zoals de H. Maria, Sint Jozef en Sint Maarten. Maar er zijn veel meer mensen in de hemel. Ook mensen die wij misschien kennen; opa's en oma's bijvoorbeeld. In de hemel zijn ook de engelen; zoals bijvoorbeeld de engel Gabriël.

## Verbondenheid tussen hemel en aarde

Wij kunnen de mensen in de hemel, de heiligen, niet zien. Wij zijn op aarde en zij zijn in de hemel. Toch horen we bij elkaar. We zijn samen één familie, één Kerk, één volk van God; een netwerk van Liefde.

## Voorbeeld en voorspraak

Jezus is ons grote voorbeeld. Maar we kunnen ook naar de heiligen kijken en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen deze voorbeelden een beetje na te doen. We mogen heiligen ook om hulp (voorspraak) vragen zodat wij zelf ook heilig worden.

## Waarom een vormselnaam?

Vaak krijgen katholieke kinderen bij hun geboorte de naam mee van één of meer heiligen. De ouders hopen en vertrouwen dat deze heiligen in de hemel voorsprekers en beschermers van hun kind zullen zijn. Op dezelfde manier kan jij bij je H. Vormsel een vormselnaam kiezen.



### Hoe kies je een vormselnaam?

Misschien is er al een heilige waarmee je een klik hebt of die je erg bewondert. Dan kan je voor deze heilige kiezen. Je kan ook op zoek gaan naar een heilige, bijvoorbeeld via [www.heiligen.net](http://www.heiligen.net). Of misschien is er een naam die je heel mooi vindt, kijk dan welke heilige daarbij hoort. Spreekt \*het verhaal van) deze heilige je aan? Dan kun je ook voor die naam kiezen.

Ook kun je er met mensen over praten. Of misschien durf je het aan om een heilige te trekken via <https://rkkids.nl/jaarheilige/>?

Als je een heilige hebt gevonden kan je zijn of haar naam nemen.

Als je als meisje Sint Jozef zou willen nemen, kan je er ook een 'vernoeming' van maken, zoals bijv. Josephine. Je kan ook een van de aartsengelen kiezen: Michaël (Michaëla, Michelle), Gabriël (Gabriëlla) of Rafaël (Rafaëlla).

Als je eenmaal op zoek gaat, zul je merken dat de hemel je ook helpt om een goede heilige voor jou te vinden.

### Wat gebeurt er met je vormselnaam?

Je vormselnaam is een persoonlijke keuze die hoort bij je geloof en bij de kerk. De naam komt dus niet in de burgerlijke stand of op je paspoort.

Wel kun je vragen of de naam wordt vermeld op het certificaat van je Vormsel of het kan worden opgeschreven in het Vormselboek van de kerk. Je kan ook vragen om het te laten bijschrijven in het Doopregister.

In ieder geval kan je zelf de RKKids 'Vormselnaam oorkonde' invullen en bewaren bij bijvoorbeeld je doopkaars of op een andere goede plek. Je kunt ook bij de parochie vragen er een stempel op te zetten. Maar belangrijker nog is dit: Ga op weg met je nieuwe beschermheilige en probeer hem/haar na te doen in het volgen van Jezus. Als we dat doen zijn we als Kerk een netwerk van liefde!

Je mag deze heilige vragen extra voor je te bidden en je te helpen in het geloof. Je kan proberen meer te weten te komen over jouw heilige: Aan welke attributen herken je hem/haar op afbeeldingen? Wat heeft hij/zij meegemaakt? In welke tijd leefde hij/zij? Van wie/wat is hij/zij de patroon (beschermheilige)? Wat kan je van hem/haar leren?

Meer te weten komen doe je bijv. via [www.rkkids.nl/heiligen](http://www.rkkids.nl/heiligen) of via [www.heiligen.net](http://www.heiligen.net). Misschien is het zelfs mogelijk een kleine bedevaart naar een plek te maken die verbonden is met jouw heilige.

Kijk ook goed als je ergens in een kerk komt of je misschien een (af)beeld(ing) ziet van jouw heilige.

Laat je maar verrassen door je nieuwe patroonheilige!