

Kinderpagina

"Ik wil alles doen wat God wil"



RK KIDS.nl

Advent en Kerstmis

In de Advent bereiden we ons voor op het grote feest van Kerstmis.

De Advent duurt in totaal vier zondagen. In de kerk en thuis hebben we een Adventkrans met vier kaarsen. Op de eerste zondag van de Advent steken we 1 kaars op, op de tweede zondag 2 kaarsen en zo gaan we door tot er vier kaarsen branden. Dan weten we dat het bijna Kerstmis is.



Aankondiging van de geboorte van Jezus

Het is de engel Gabriël die Maria het blijde nieuws komt vertellen dat ze een Kindje zal krijgen. Dit moment vieren we op 25 maart: het feest van Maria Boodschap: Het feest waarop Maria in verwachting raakt van Jezus. Die datum is precies negen maanden voor Kerstmis. Negen maanden zolang duurt een zwangerschap.

De engel komt bij Maria H. Evangelie van Lucas (Hoofdstuk 1, vers 26-35)

God stuurt de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea. Hij komt bij Maria en zegt: 'Mag ik u eerbiedig begroeten, vrouw van genade, de Heer is met u'. Maria schrikt ervan. Zo heeft nog nooit iemand haar begroet. Maar de engel zegt: 'Wees niet bang Maria, God heeft jou uitgekozen. Je krijgt een kindje, het wordt een jongetje en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal belangrijk zijn, de Zoon van God. Hij zal koning zijn voor heel het volk van Jakob, voor altijd'. Maar nu zegt Maria. 'Dat zal moeilijk gaan zonder man'. Maar de engel zegt: 'Jawel; de heilige Geest van God zal komen met de kracht van God de Allerhoogste. Jouw kind zal heilig zijn, Zoon van God. Ik mag je nog iets zeggen: Elisabet, jouw oudtante krijgt ook een zoon. Iedereen zei dat het niet kon, maar God maakt het mogelijk. Maria is overtuigd en zegt. 'Ik wil alles doen wat God wil. Wat u zegt is goed.' Nu gaat de engel weer terug naar God.

De begroeting door de engel: "Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u"

"Wees gegroet" betekent: dag Maria, hallo Maria. Vol van genade: Dat betekent dat Maria vol is van goede dingen die van God komen. Ze is vol van geluk, niet zomaar gelukjes maar echt geluk; geluk dat komt van God. De engel zegt ook nog: "De Heer is met u". Dat betekent dat God bij haar is.



De boodschap van de engel

De engel vertelt dat Maria een Kind zal krijgen. Het kindje zal Jezus heten en Hij is de zoon van God. Dat is geen gewone boodschap. Maria zit ook nog met een probleem, ze is niet getrouwd met Jozef. Hoe kan ze dan een kindje krijgen? Ze vraagt dit aan de engel. De engel legt uit dat het kindje niet van een man komt, maar van God zelf. Maria ontvangt het Kindje Jezus in haar buik van de H. Geest. Je ziet op het plaatje daarom ook een duif, als symbool van de H. Geest. Jezus is dus niet een gewoon kindje maar een kindje dat komt van God zelf. Als Maria dat hoort, vindt ze het goed. Ze vindt het goed omdat God er zelf voor zorgt. Maria vertrouwt op God.



Via deze link vind je knutselwerkjes en kleurplaten rondom Advent en Kerst



rkkids.nl/advent



Elke week een verhaal tot aan Kerst!
Luister naar onze 4 podcasts in de Advent.

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

