

Ave
Maria

Kinderpagina



RK KIDS.nl

Mariamaand

In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een kaarsje branden bij Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. Op 31 mei, vieren we het feest van Maria Bezoek. We vieren dan het moment dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth.

Of beluister via de QR-code de podcast!



Maria gaat op bezoek bij Elisabeth

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-56

Maria gaat op reis. Ze weet dat haar tante een kindje krijgt. Ze gaat naar Zacharias en Elisabeth. Maria zegt: 'Wees gegroet Elisabeth, de Heer is met u'. Nu gebeurt er iets bijzonders. De heilige Geest maakt Elisabeth blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar kindje. En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot." Van alle vrouwen op de wereld ben jij het die moeder wordt van Gods Zoon. En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer. Waar heb ik dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen voelde ik het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, dat je gelooft dat God zal doen wat Hij je heeft beloofd.



Via deze link vind je podcasts, kleurplaten en ander materiaal rondom Maria.



rkkids.nl/maria



O.a. een speciale podcast over Maria Bezoek!



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneemthouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via [RKKids.nl](https://rkkids.nl)

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL0440GB 0103 8898 92 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl



“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”

Maria heeft van de engel Gabriël gehoord dat Elisabeth een kindje krijgt. Maria heeft zich meteen gehaast om te gaan helpen: zo is Maria. Als Maria daar aankomt, zegt Elisabeth iets bijzonders: *“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”* Het is best een moeilijke zin...wat zou die zin betekenen? Het betekent: God heeft jou zijn liefde gegeven en zijn bescherming, meer nog dan aan andere vrouwen.

“en gezegend is de vrucht van uw schoot”

Elisabeth zegt ook nog *“gezegend is de vrucht van uw schoot”*. Met de vrucht van uw schoot, bedoelt ze het Kindje in de buik van Maria. Het Kindje Jezus dus. We horen ook nog dat Elisabeth heel blij wordt als ze de stem van Maria hoort en zelfs het kindje in haar buik maakt een sprongetje van blijdschap. Het kindje in de buik van Elisabeth is Johannes de Doper.

Het Weesgegroet

Wat Elisabeth tegen Maria zegt komt terug in het Weesgegroet. Dat is een bekend gebed tot Maria. Ken jij het al? Als je dit elke avond bidt voordat je gaat slapen, ken je het snel uit je hoofd. En wat zal je lekker slapen!



Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

