



Kinderpagina

Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap

31-3 + 1-4
Pasen

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een soort tocht door de woestijn die Christenen over de hele wereld meemaken. In ieder land en in iedere cultuur is die tocht een beetje anders, maar overal heeft hij dezelfde bedoeling. We gaan samen op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus voor ons een nieuwe toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen.



Jezus in de woestijn

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 12-15

Jezus is in de woestijn. Hij heeft nare dromen en er zijn wilde dieren. Zou Jezus niet bang zijn? Nee, Jezus is niet bang. Hij weet dat het nodig is om in de woestijn te zijn. Want Hij moet oefenen om niet bang te zijn. Maar kijk ..., Jezus is niet alleen: er zijn engelen bij Hem die Hem helpen en voor Hem zorgen. Zo merkt Jezus dat God, zijn Vader, bij Hem is, dat God Hem helpt en voor Hem zorgt.



Sterk worden in de woestijn

God de Vader vindt het nodig dat Jezus naar de woestijn gaat. Jezus moet sterk worden in zijn denken en zijn gevoel. Hij moet sterk worden tegen de duivel en alle slechte gedachten. Jezus moet ook met heel weinig tevreden kunnen zijn. Hij moet niet bang zijn. En Hij moet weten dat God Hem altijd helpt, ook als Hij het niet meteen merkt.



Verveelt Jezus zich in de woestijn?

Nee, Hij maakt er juist veel mee. De tijd in de woestijn heeft Jezus nodig voordat Hij aan zijn grote werk begint. Het is dus niet altijd verkeerd om iets moeilijks mee te maken. Je kunt er sterk door worden.

Wat is de duivel?

Dat is een slechte geest die God tegenwerkt. Je mag de duivel ook 'de vijand van God' noemen. Toch hoef je niet bang te zijn voor die vijand, want Jezus is sterker. De duivel kan ook eigenlijk niet zoveel, maar een paar dingen kan hij wel. Hij kan heel erg liegen en bedriegen. Hij laat je bijvoorbeeld denken dat hij je gelukkig zal maken als jij iets verkeerd doet. Vaak merk je pas veel later dat zo'n idee niet van God komt maar van de vijand van God.

Wist je dat jij zelf een eigen goede engel hebt?

Een engel die op jou let en je helpt en voor je zorgt? Zo'n engel noemen we een engelbewaarder of bewaarengel. Bewaren betekent hier: beschermen. Je engelbewaarder is een goede geest die God aan jou heeft gegeven om jou te helpen het goede te doen.

Heilige engelbewaarder, blijf altijd bij mij. Amen

Via deze link vind je een oefenlijstje, uitleg-video, knutselwerkjes en kleurplaten rondom het thema '40 dagen tijd'

rkkids.nl/veertigdagentijd



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

