



Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee feestdag 10 oktober



Het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee vind je in Maastricht. Een prachtige plek om een kaarsje te branden en even te bidden. Het beeld staat direct zichtbaar in een aparte kapel in het voorportaal van de kerk. Maria wil je naar Jezus leiden en via de kapel loop je zo de prachtige oude Onze Lieve Vrouwe Basiliek in. Daar kun je helemaal links vooraan (naast het priesterkoor) ook nog haar bijzondere verhaal zien en lezen in een diorama.