



Heilige Johannes de Doper

Feestdag 24 juni

In het Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (11, 2-11) lezen we een verhaal over Johannes de Doper en Jezus. Johannes de Doper leeft in de woestijn en leidt een streng en sober leven.

Johannes de Doper zit in de gevangenis. Leerlingen van Johannes vertellen hem over Jezus. Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe. Vraag maar of Jezus echt Gods Zoon is. Jezus zegt: 'Kijk maar wat Ik doe. Ik help de zieken, de kreupele mensen kunnen weer lopen en blinde mensen kunnen weer zien. Zeg dat maar tegen Johannes de Doper. Dan weet hij genoeg'.

Twijfelde Johannes?
Wist hij niet zeker of Jezus de Zoon van God was, of wilde hij dat zijn leerlingen het zelf zouden ontdekken en stuurde hij ze daarom naar Jezus toe? In ieder geval gaf Jezus een mooi antwoord. Jezus houdt niet van opscheppen. Hij zegt daarom: 'kijk maar goed'. Want mensen die alleen maar goede dingen doen, zijn kinderen van God.



Voor meer materiaal
ga naar
rkkids.nl/heiligen

