

Kinderpagina



RK KIDS.nl

Hemelvaart

Jezus is niet dood, Hij leeft, dat vieren we met Pasen. Daarna verschijnt Hij aan zijn leerlingen. Maar dan komt het moment dat Jezus voorgoed naar Zijn Vader in de Hemel terugkeert. Dat moment noemen we Hemelvaart. Maar voordat Hij vertrekt, geeft Jezus zijn leerlingen een belangrijke opdracht. Lees maar verder.

“Ik ben met jullie alle dagen”

H. Evangelie van Matteüs (hoofdstuk 28, vers 16-20)

De leerlingen gaan naar Galilea, naar de berg die Jezus hen heeft aangewezen. Als ze Hem zien aanbidden ze Hem. Maar sommigen twijfelen. Dan komt Jezus dichterbij en zegt: “God de Vader heeft Mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop de mensen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer ze ook te doen wat ik jullie heb geleerd. Echt; Ik zal met jullie zijn; alle dagen, totdat de wereld voltooid is”.

De opdracht van Jezus

Jezus geeft zijn leerlingen een opdracht. Die geeft Hij ook aan ons, want ook wij zijn leerlingen van Jezus. Jezus vraagt dat wij de mensen over Hem vertellen en over wat Hij ons leert. Dat kunnen we doen met woorden, maar ook door zelf goed te leven, op de manier die Jezus ons leert.

Geen echt afscheid

De leerlingen moeten dus afscheid nemen van Jezus. Hij gaat naar de hemel; ze zullen Hem niet meer zien zoals ze gewend zijn. Toch is het geen echt afscheid. Hij blijft bij ons. Jezus zegt het heel duidelijk: Hij is bij ons, niet alleen vandaag of morgen, maar: “... totdat de wereld voltooid is.” Dat is dus voor altijd. Wel verandert de manier waarop Jezus aanwezig is. Hij is voortaan op verschillende manieren bij ons. Bijvoorbeeld: in de kerk (door de sacramenten zoals Eucharistie en Biecht), als we samen over Hem praten en ook als we voor anderen zorgen (bijvoorbeeld de zieken). Om Jezus dan te zien, moet je met andere ogen kijken, met de ogen van je hart.

Jezus stuurt een Helper

Jezus belooft ons ook nog een Helper te sturen. Die Helper is de H. Geest en Hij komt op het feest van Pinksteren. Tussen Hemelvaart en Pinksteren kan je een noven bidden. Een noven wil zeggen: negen dagen bidden. We vragen de H. Geest om bij ons te komen.

Weetje:

Hemelvaart valt precies 40 dagen na Pasen en altijd op een donderdag.

Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal voor Hemelvaart en Pinksteren. O.a. ook de Pinksternovenen tussen Hemelvaart en Pinksteren.



rkkids.nl/paastijd



Kom Heilige Geest,
Kom Geest van wind en vuur.
Maak ons vol van Liefde.
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl