

Heer, red mij!

Matteüs, 14, 22-33



We hoeven niet bang te zijn. Ook niet als de golven om ons heen hoog zijn, als de wind hard waait en alles lijkt tegen te zitten. Met Jezus hoeven we nooit bang te zijn. Voor Jezus is niks onmogelijk. En als we toch bang worden; mogen we het schietgebedje van Petrus doen: "Heer, red mij!"