



# Jezus = de Koning van Liefde

Jezus is geen gewone koning. Hij is een Koning van Liefde. Hij wil ook graag Koning van ons hart zijn.

Wij kunnen helpen met zijn Koninkrijk van Liefde als we goed zijn voor elkaar. Dan bouwen we mee aan het Koninkrijk van Liefde.

Weetje:

Als je Jezus in de Communie ontvangt op je hand, verwijst dit gebaar op twee manieren naar het Koningschap van Liefde van Jezus. Je handen zijn namelijk hart en troon:

1. Het gebaar heeft de vorm van een hart. Zo laat je zien dat ook je hart zich opent om Jezus te ontvangen.
2. Je linkerhand is als een troon voor je rechterhand, die de Koning (Jezus) gaat ontvangen.

