



Jezus is de goede wijnstok



Wijnstok

Johannes 15, 1-8

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Ik ben de goede wijnstok en mijn Vader zorgt voor Mij. Jullie zijn mijn takken. Slechte takken snijdt mijn Vader af. Die worden weggegooid. Maar een goede tak die stevig aan Mij vastzit, geeft mooie vruchten. Als jullie naar mijn woorden luisteren en ook doen wat Ik jullie leer, dan zijn jullie mijn goede takken die goede vruchten geven. Daar is mijn Vader heel blij mee.

Verbonden blijven met Jezus

Jezus is de wijnstok. De leerlingen van Jezus, en ook wij, zijn de takken. Als we net als stevige takken aan Jezus vast blijven zitten, geven we goede vruchten. Hoe doe je dat? Jezus zegt dat we met hem verbonden blijven door te luisteren, door na te denken en door te doen.

Verbonden zijn met

Jezus =



Luisteren naar zijn
Woorden,
nadenken over zijn
woorden en
doen wat Hij ons
voordoet.

