

## Engeleninstructie

- Print de kleurplaten op A4 (wat zwaarder papier is fijn).
- Vouw ze dubbel op de stippellijn.
- De tekening en tekst moeten naar de binnenkant gevouwen.
- Lees de catechese.
- Kleur en versier zo mooi als je kan.
- Vul je persoonlijke boodschap rechtsboven in.
- Breng je tekening naar het adres dat je hebt gekregen.
- En dit alle 4 de zondagen van de Advent.



Extra knutselwerkjes  
voor Advent & Kersttijd  
vind je hier: [rkkids.nl/advent-kerst/](http://rkkids.nl/advent-kerst/)



## Adventengelen Kids diaconie & catechese

### Wat doen engelen?

Engelen zijn boodschappers van God. Ze vertellen mensen namens God of ze geven waarschuwingen. God stuurt ook engelen om mensen te helpen, om te troosten en om kracht te geven. Zo kan je ook moeilijke, lastige of zware dingen aan.

### Jij kan ook als een engel zijn!

Wij kunnen als engelen zijn voor elkaar. Heel speciaal ook in de Advent waarin we ons voorbereiden op het feest van Kerstmis. We vieren dan de geboorte van Jezus.

### Hoe doe je dat deze Advent?

Van de kerk krijg je een adres van iemand die wel een opsteker kan gebruiken, omdat diegene wat verdrietigs heeft meegemaakt, oud of ziek is of zich alleen voelt. Misschien is het wel iemand die zelf niet naar de kerk kan komen. Deze persoon breng je elke week van de Advent een kleurplaat, vier weken lang tot het Kerstmis is!

### Zo ben je boodschapper ...

Want elke week breng je de Blijde Boodschap dat we op weg gaan naar Kerstmis!

### Zo ben je helper en trooster ...

Want elke week breng je een lichtpuntje bij iemand thuis, een teken van aandacht.

### We noemen dat in de kerk: diaconie

Jezus vraagt ons dat we net zoveel van andere mensen houden als van onszelf. Dat betekent dat we zo goed mogelijk proberen te zorgen voor mensen die het moeilijk hebben. Dat we zieke mensen bezoeken, dat we verdrietige mensen troosten, dat we mensen met honger te eten geven, als we dat kunnen. We noemen dat 'diaconie' of 'caritas'. Het betekent: elkaar dienen vanuit de liefde die God ons geeft in ons hart.

### En het is ook catechese

Bij elke kleurplaat is een verhaal uit het Evangelie en zo leer jijzelf ook meer over Jezus. Daarom noemen we het ook catechese.



**"Voor God is niets onmogelijk"**

Lucas 1, 37.

Beste .....

Mijn naam is .....  
en ik ben ..... jaar oud. Ik heb uw adres gekregen van de kerk. Ik stuur u deze kleurplaat, omdat de Advent is begonnen. We gaan op weg naar Kerstmis. Ik wens u een gezegende Advent en ik bid voor u een Weesgegroet.

Groetjes van .....



## De boodschap van de engel aan Maria

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 26-37.

God stuurt een engel naar Maria. De engel zegt: 'Dag, Maria'. Maria schrikt. De engel zegt: 'Je hoeft niet te schrikken, ik heb heel goed nieuws. Je krijgt een kindje. Dat kindje heet Jezus. Hij is de zoon van God.' Maria zegt: 'Dat kan toch niet?' 'Jawel', zegt de engel, 'God Zelf zorgt ervoor'. Ik mag je nog iets zeggen: Elisabet, jouw oudtante krijgt ook een zoon. Iedereen zei dat het niet kon, maar God maakt het mogelijk. Maria is overtuigd en zegt. 'Ik wil alles doen wat God wil. Wat u zegt is goed.' Nu gaat de engel weer terug naar God.

Maria krijgt een kind; het is Jezus de zoon van God is. Dat is niet niks! Maar Maria vindt het goed omdat God er zelf voor zorgt. Maria vertrouwt op God.



Binnenkort (op **13 december**) vieren we het feest van de H. Lucia. Van haar kunnen we standvastigheid in het geloof leren. Je kunt net als Lucia zeggen en doen: "Ik geloof echt en niemand brengt mij van mijn stuk.". Nieuwsgierig naar deze jonge vrouw? Luister dan naar de podcast met haar (spannende) voor gelezen door plebaan Michel Hagen.



Kids diaconie & catecheseproject van rkkids.nl





**"zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot."**

Lucas 1, 44.



Beste .....

Het is de tweede Advent. Vandaag heb ik het verhaal gelezen van Maria die naar Elisabeth gaat. Ik wens u een fijne week en ik brand voor u een kaarsje.

Groetjes van .....



## Maria op bezoek bij Elisabeth

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-45

Maria gaat op reis. Ze weet dat haar oudtante een kindje krijgt. Ze gaat naar Zacharias en Elisabet. Maria zegt: 'Wees gegroet Elisabet, de Heer is met u'. Nu gebeurt er iets bijzonders. De heilige Geest maakt Elisabet blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar kindje. En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot."

Van alle vrouwen op de wereld ben jij het die moeder wordt van Gods Zoon. En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer. Waar heb ik dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen voelde ik het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, dat je gelooft dat God zal doen wat Hij je heeft beloofd.

Elisabeth zegt iets bijzonder tegen Maria: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot". Deze zin bidden we in het Weesgegroet. Het betekent: God heeft jou zijn liefde gegeven en zijn bescherming, meer nog dan aan andere vrouwen. Met de vrucht van uw schoot bedoelt Elisabeth het Kindje in de buik van Maria.

Hoe heet dit Kindje? Vul in de naam van het Kindje:



Kids diaconie & catecheseproject van rkkids.nl





Vreugdezondag

**"Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven.**

**Dat is in vertaling: God met ons."**

Mattëus 1, 23



Beste .....



We zijn nu op de derde zondag van de Advent. Het is zondag Gaudete: Vreugdezondag, Kerstmis Komt dichterbij. Ik bid dat u deze week een week heeft met veel vreugde, de Vreugde van Christus!

Groetjes, .....

## De droom van Jozef

*Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattëus 1, 18-24*

Vandaag vertel ik jullie over de geboorte van Jezus, hoe het allemaal begon: Maria, de moeder van Jezus, had een vriend Jozef. Maar voordat ze gingen trouwen verwachtte Maria een kindje door de heilige Geest. Toen dacht Jozef dat hij niet meer met Maria kon trouwen. Jozef wilde ook geen ruzie maken met Maria en besloot daarom heel stil weg te gaan. Terwijl Jozef daarover nadacht, droomde hij en hoorde hij een engel van God die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang. Het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest. Het wordt een jongetje en je moet Hem Jezus noemen, die naam betekent 'God redt ons'. Hij zal Gods volk redden uit het kwaad van de zonde. Dat is al voorgezegd door de profeet Jesaja. Hij schreef lang geleden in de Bijbel: 'Zie, het ongetrouwde meisje zal een kind krijgen, een zoontje, en ze zullen Hem noemen: 'Immanuel'. Die naam betekent: 'God is met ons'.' Toen Jozef wakker werd, ging hij weer naar Maria toe en trouwde met haar. Toch sliep hij niet met haar. Want ze kreeg al een kindje. Toen het zoontje van Maria geboren was, gaf Jozef Hem de naam: 'Jezus'.

Jozef ligt wakker, hij ligt te piekeren. Dat komt omdat Maria in verwachting is, maar niet van hem. Hij snapt het niet en hij weet niet of het goed is. Dan krijgt hij een droom. Geen gewone droom. Het is een droom waarin God tot hem spreekt. Hij doet dit via een engel. Dus bij Maria komt de engel op bezoek en bij Jozef komt de engel in zijn droom. De engel zegt als eerste: "Wees niet bang". Jozef hoeft niet bang te zijn, omdat het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest, van God zelf. God wil het zo.





**"Eer aan God in den  
hoge en op aarde  
vrede onder de  
mensen in wie Hij  
welbehagen heeft."**

Lucas 2, 14.



Beste .....

We zijn nu op de vierde zondag van de Advent. Het is nu bijna Kerstmis, daarom wens ik u een Zalig Kerstfeest!



Groetjes, .....

## Op weg naar Bethlehem

*Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 2, 1-14.*

De keizer van Rome (keizer Augustus) wil weten hoeveel mensen er in alle landen wonen. Omdat hij dat wil, moeten Jozef en Maria naar het dorp waar ze vandaan komen. Ze moeten dus weg uit hun woonplaats Nazareth op weg naar Betlehem. Maria weet dat haar Kindje snel zal komen. Ze komen in Betlehem. Maria wikkelt haar Kindje in doeken en legt Hem in de kribbe, dat is de voerbak van de dieren. Ze wonen nu in een stal, want in de herberg was geen plaats voor hen. In de buurt van de stal zijn herders, ze bewaken hun schapen. Ineens verschijnt er een engel van God en het licht van God straalt van hem af. De herders worden er bang van. Maar de engel zegt: 'Wees niet bang, ik breng een goed bericht. Iedereen moet het weten: Vandaag is een redder geboren. Het is Christus de Heer. Ga maar kijken. Je zult een baby vinden in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe'. Meteen komen er nog meer engelen, het zijn er geweldig veel en ze zingen voor God het lied: 'Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die doen wat God vraagt.'

De geboorte van Jezus dat is wat we met Kerstmis vieren. We vieren dat Hij bij ons komt. Hij komt bij ons, elke dag! In ons hart. In de Mis komt Hij bij ons, als we het Evangelie lezen komt Hij bij ons, als we de communie ontvangen komt Hij bij ons. Hij komt bij ons, omdat we gedoopt zijn. Hij komt bij ons als we bidden. Hij komt bij ons als we goed zijn voor andere mensen. Er zijn veel manieren waarop Jezus bij ons is en bij ons komt. Maak van je hart een kerststal waarin Jezus welkom is!

