

# Quiz



1-In welk land ligt Lourdes?

- Spanje
- Nederland
- Israël
- Frankrijk

3-Van wie is Bernadette patroonheilige?

- Gevangenen
- Herders
- Zieken
- Molenaars

5- Waaraan kan je de H. Bernadette NIET herkennen op beelden en plaatjes?

- Een bundel hout aan haar voeten
- Aan een bijbel in haar hand
- Ze heeft een hoofddoek, is gekniel en heeft haar handen gevouwen
- Aan schapen om haar heen

7- Kruis aan welke dingen typisch zijn voor het heiligdom in Lourdes (meerdere antwoorden kunnen goed zijn)

- Meelopen in de lichtjes processie
- Een flesje met vullen met water uit de bron
- De zieken helpen
- Je gezicht wassen met bronwater

2-Hoe noemt Maria van Lourdes zichzelf?

- Moeder van God
- Onbevleete Ontvangenis
- Moeder van de Kerk
- Moeder van alle mensen

4-In Lourdes zingen ze 'Ave Maria', dat is latijn, wat betekent dat?

- Hoera Maria
- Wees gegroet Maria
- Gij zijt gezegend Maria
- Heilige Maria

6- Waaraan kan je Onze Lieve Vrouw (Maria) van Lourdes NIET herkennen op beelden en plaatjes?

- Wit gewaad
- Blauw lint om middel
- Het kindje Jezus op haar arm
- Rozen bij haar voeten

## Antwoorden quizvragen:

1-Frankrijk 2-Onbevleete Ontvangenis (maar: alle andere benamingen horen ook bij Maria) 3-Herders 4-Wees gegroet  
5-Aan een bijbel in haar hand 6-Het kindje Jezus op haar arm 7- Alle antwoorden kloppen.



H. Maria van Lourdes  
feestdag 11 februari

&

H. Bernadette Soubirous  
feestdag 16 april



met podcast  
[bitly/rkkids-  
Lourdes-podcast](https://bitly/rkkids-lourdes-podcast)  
(12 min.)

## Over Bernadette...

Bernadette Soubirous is 14 jaar. Haar gezin is arm. Vroeger was haar vader molenaar, maar de zaken gingen slecht en ze moesten weg uit de molen. Nu wonen ze met het hele gezin in één donkere kille kamer die vroeger werd gebruikt als gevangenis. Bernadette woonde eerst een tijdje bij haar tante op het platteland; daar hoedde ze de schapen. Maar omdat ze haar eerste Communie wilde doen, ging ook zij naar Lourdes en woont ook in het cachot.



In 1858 is Maria 18 keer verschenen aan het eenvoudige herderinnetje Bernadette Soubirous. Het gebeurde in het Franse bergdorpje Lourdes. Sindsdien is Lourdes een belangrijke bedevaartplaats. Elk jaar komen daar vijf miljoen pelgrims uit de hele wereld om zich te wassen aan de bron en om mee te lopen in de lichtjesprocessie. Bijzonder aan Lourdes is dat er heel veel zieken komen en er mensen zijn die hen helpen. Sommige zieken genezen daar. Veel mensen die daar komen vinden er rust en vreugde. Het is een heel fijne en bijzondere plek om naar toe te gaan.

## Het verhaal van Bernadette

Op een dag gaat Bernadette met haar zus Toinette en een vriendin Jeanne hout zoeken bij een riviertje. Toinette en Jeanne steken het riviertje over om daar hout te zoeken. Hiervoor doen ze hun schoenen en sokken uit om door de rivier te gaan; het water is ijskoud. Bernadette twijfelt. Ze heeft astma en moet oppassen om geen kou te vatten. Net als ze ook wil oversteken hoort ze een soort wind. Ze voelt een windvlaag; en nog een. Als ze opkijkt ziet ze een witte gedaante in de grot die 'Massabielle' heet. Het is een vrouw, een dame. Ze heeft een blauw lint om haar middel en gele rozen op haar voeten. Ze draagt een rozenkrans. Wat is ze mooi! Ze glimlacht. Bernadette knielt en begint te bidden. De dame bidt ook. Ze vraagt of Bernadette terug wil komen. Ze belooft het. Dan verdwijnt de dame. Bernadette voelt zich heel gelukkig. Toinette en Jeanne willen weten wat er is. Zij hebben niks gezien. Pas als ze beloven het geheim te houden, vertelt Bernadette wat ze heeft gezien. Ze vinden het een raar verhaal en als ze thuis komen kunnen ze hun mond niet houden en vertellen ze het aan moeder. Zij wordt boos. Ze is bang dat de mensen rare verhalen gaan vertellen. Het verhaal gaat snel rond en veel meer mensen zijn boos. Ze geloven Bernadette niet; ze denken dat ze een bedriegster is. Ze verbieden haar om terug te gaan naar de dame. Ook de politie verbiedt het, ze dreigen zelfs om Bernadette in de gevangenis te gooien. Toch gaat ze terug, want ze heeft het de dame beloofd.

Steeds meer mensen volgen haar als ze gaat, ze zijn nieuwsgierig. Sommige mensen nemen kaarsen mee. Op een keer vraagt de dame aan Bernadette een gat in de grond te graven. Ze graaft en er verschijnt een bron. De dame vraagt haar om van het water te drinken en om haar gezicht ermee te wassen. Dat doet Bernadette. Ze vraagt Bernadette ook om aan de pastoor te vragen om ervoor te zorgen dat er processie komt en een kapel. Maar de pastoor denkt dat Bernadette alles verzint. Hij wil bewijs en ze moet vragen wie de vrouw is. Als ze het vraagt antwoordt de dame: 'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis'. Bernadette vindt dat een moeilijke naam die ze nooit eerder heeft gehoord. Als ze bij de pastoor komt en de naam vertelt, gelooft hij haar. Hij weet nu dat de dame Maria is; de moeder van Jezus. Hij gaat zorgen voor een kapel. In totaal heeft Bernadette Maria 18 keer gezien. Maria heeft haar beloofd dat ze later gelukkig zal zijn in de hemel.



Het hele verhaal horen met meer uitleg?

Luister naar de podcast

<https://bit.ly/rkkids-Lourdes-podcast> (12 min.)



### Onbevleete Ontvangenis

Er is een belangrijk verschil tussen Maria en andere mensen. Alle mensen doen soms verkeerde dingen of krijgen de kans iets goeds te doen, maar doen het niet. Ze doen dan niet wat God wil, God wil het goede, maar mensen doen soms het verkeerde. We noemen dat zonde. Dat is al zo vanaf de allereerste mensen (Adam en Eva). Zo is de zonde als een hele vervelende erfenis die steeds maar doorgaat. Bij Maria is dit anders. Zij is zonder zonden gebleven. Er is nooit iets tussen Maria en God gekomen. *Het woord onbevleete betekent "zonder zonde".* Dat was al zo toen het leven van Maria werd ontvangen in de buik van haar moeder Anna. Maria is "onbevleete ontvangen". Maria is "de Onbevleete Ontvangenis". Deze naam gebruikte Maria in de grot van Lourdes om de pastoor te overtuigen.

