

Kinderpagina



Stille zaterdag	Pasen	
	zondag	maandag

Veertigdagentijd

We bereiden ons voor op het grote feest van Pasen. We gaan op weg naar Pasen; in een reis van 40 dagen. We kunnen daarbij denken aan het volk Israël dat 40 jaar door de woestijn moest reizen; op weg van Egypte naar het Beloofde land. Onze Veertigdagentijd lijkt op die reis door de woestijn. We mogen ons leven wat woestijnachtiger maken.

Goede Vrijdag	39 vrijdag	Witte Donderdag	
	38 donderdag		

37 woensdag	36 dinsdag	35 maandag	Palm Zondag	34 zaterdag	33 vrijdag	32 donderdag	31 woensdag
-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	--------------	-------------

In de woestijn

Exodus 16 en 17

Het volk Israël, het volk van God, is op reis. Als ze in de woestijn komen beginnen ze te klagen: "We hebben niet genoeg te eten, straks gaan we nog dood. Waren we nog maar in Egypte." Dan zegt God tegen Mozes: "Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Zeg maar tegen ze, dat Ik zal zorgen voor vlees en brood. En inderdaad. Als het avond is komen er kwartels aangevlogen en die vallen neer uit de lucht over heel het kamp. Zo is er vlees. De volgende ochtend hangt er dauw rondom het kamp. Als de dauw is opgetrokken, ligt er over de woestijn een fijne korrelige laag. De Israëlieten zien het en zeggen tegen elkaar: "Wat is dat? Mozes legt het hun uit en zegt: "Dit is het brood dat God jullie te eten geeft."

30 dinsdag
29 maandag
5e zondag v/d vastentijd

22 zaterdag	4e zondag v/d vastentijd	23 maandag	24 dinsdag	25 woensdag	26 donderdag	27 vrijdag	28 zaterdag
-------------	--------------------------	------------	------------	-------------	--------------	------------	-------------

21 vrijdag	De Israëlieten noemen het brood manna. Ze blijven reizen en overal waar ze komen ligt manna. Ze eten dit manna hun hele reis, veertig jaar lang, tot ze in bewoonde streken komen.						
------------	--	--	--	--	--	--	--

20 donderdag	Het volk Israël in de woestijn moest proberen om problemen met God op te lossen, op God te vertrouwen, met God mee te werken. Wij moeten dat ook doen in ons gewone leven. De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om daar extra op te oefenen. Oefenen om in alle gewone dingen van je leven, school, sport, je familie, naar God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker als we ons leven wat woestijnachtiger maken; wat kaler; wat eenvoudiger. We laten de dingen die niet zo belangrijk zijn wat schieten (bijv. chips eten en beeldschermen) en we concentreren ons vooral op de dingen die echt belangrijk zijn. Maak jij een oefenlijstje met dingen die je meer wilt gaan doen (+) en dingen die je minder wilt gaan doen (-) ?						
19 woensdag							
18 dinsdag							

17 maandag	3e zondag v/d vastentijd	16 zaterdag	15 vrijdag	14 donderdag	13 woensdag	12 dinsdag	11 maandag
------------	--------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------	------------



40 dagen tijd

Goede God,
We willen veertig dagen oefenen in goede dingen. We willen nadenken over wat echt belangrijk is. Uw Zoon Jezus heeft dat ook gedaan. Wilt u ons helpen door de heilige Geest. Dan gaan we meer begrijpen, Dan helpt het oefenen nu ook voor later.
Dank u wel.
Amen

2e zondag v/d vastentijd
10 zaterdag
9 vrijdag
8 donderdag

Aswoensdag	1 woensdag	2 donderdag	3 vrijdag	4 zaterdag	1e zondag v/d vastentijd	5 maandag	6 dinsdag	7 woensdag
------------	------------	-------------	-----------	------------	--------------------------	-----------	-----------	------------