



Kinderpagina



Hoogfeest Maria moeder van God

1 januari is de eerste dag van het nieuwe jaar. Op die dag viert de Kerk het hoogfeest van Maria, de Moeder van God. Het is een soort kerkelijke Moederdag. Maria is Moeder van God en ze is ook onze Moeder in de hemel. Dat gaan we vieren.

Maria, Moeder van God: vreemd idee?

Maria bestond niet eerder dan God. God is altijd God gebleven. Hoe kan Maria dan moeder van God zijn? Dit komt omdat ze de moeder is van Jezus. Jezus is als Zoon van God, zelf ook God. Als we zeggen dat Maria moeder van God is, zeggen we vooral iets over Jezus: dat Hij God is. We zeggen het ook elke keer wanneer we een Wees Gegroet Maria bidden, aan het slot: "Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood." We denken dan niet aan God de Vader, ook niet aan God de Heilige Geest, maar alleen aan God de Zoon. Natuurlijk weten we dat Maria ook een heel bijzondere band heeft met de Vader en met de Heilige Geest.

Geboorte van Jezus

Met Kerstmis hebben we gehoord over de geboorte van Jezus in een stal. We weten ook dat de herders in het veld bezoek hebben gekregen van een engel die hen vertelde over het pasgeboren Kindje. De engel vertelde hoe belangrijk dit kindje voor alle mensen op aarde is. Hij is Christus, de Heer, onze Redder. De herders vertellen dit aan Maria. Wat zal Maria daarmee doen? Je leest het hieronder ...

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (2, 16-21)

De herder haasten zich naar Bethlehem. Ze vinden Jozef en Maria en het pasgeboren Kindje in de kribbe. Als ze dit zien vertellen ze wat ze hebben gehoord over dit Kind. Iedereen is verwonderd over wat de herders zeggen. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.



Reactie van Maria

Maria heeft net een kindje gekregen en dan komen de herders. Zij vertellen grote wonderlijke dingen over haar kindje. Wat doet Maria? Ze bewaart wat ze hoort in haar hart en denkt erover na. Maria denkt dus goed na over de dingen die ze meemaakt. Maria zoekt naar Wijsheid; dat is Wijsheid met de hoofdletter, de wijsheid die God geeft. Maria denkt na: Wat kan dit betekenen? Wil God mij iets zeggen? Is dit iets voor mij alleen, of voor ons gezin, of voor meer mensen; voor alle mensen misschien?



Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.



Op 6 januari
is het
Driekoningen.
Zing je mee?



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

