



Feestdag van de H. Lucia

13 december

Jezus is ons grote voorbeeld. Maar we kunnen ook naar de heiligen kijken en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen om ze een beetje na te doen.

Van Santa Lucia kunnen we standvastigheid in het geloof leren. Je kunt net als Lucia zeggen en doen: *"Ik geloof echt en niemand brengt mij van mijn stuk."*



Santa Lucia, trouw en goed,
lieve heilige, wees gegroet,
u leefde in een zware tijd
want Jezus volgen kostte strijd.
Ondanks alles stond u sterk,
bleef u trouw aan Jezus' Kerk.
Ook al was de Keizer trots,
u stond stevig als een rots.
Wees mijn helpster van
daarboven,
laat mij ook zo vast geloven.
Amen.

Tekst: Hagenpreken.nl/MaM | Illustraties: Crafty Little Blessings. rkkids.nl



Meer horen over de H. Lucia?
Luister naar de podcast met het
(spannende) voorleesverhaal
over H. Lucia



geschreven door Klaas van der Poel
voorgelezen door plebaan Michel Hagen
(kathedraal Rotterdam)



<https://bit.ly/rkkids-Lucia-podcast>

Extra
Knutselwerkjes
voor Advent
&
Kersttijd

