



Kleine goede daden

Jezus zegt (Marcus 4, 26-34) dat het met het Koninkrijk van God gaat als met een mosterdzaadje; een piepklein zaadje. Als je het in de grond stopst wordt het een grote plant. Zo gaat het ook met het Koninkrijk van God. Het begint met piepkleine dingen die God laat uitgroeien tot iets groots. De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Ook al zijn ze nog zo klein.

Wil je wel geloven dat het groeien gaat



Goede God,

Dank u voor alle goede dingen. Ik wil graag helpen om te bouwen aan uw Koninkrijk. Ik wil mijn best doen om kleine goede daden te doen. Wilt u mij daarbij helpen? En wilt u mijn kleine goede daden laten groeien?

Amen

Dit ga ik meer doen:

1.
2.
3.
4.
5.

Oefenlijstje van