



Veertigdagentijd

40 dagen groeien als kind van God

De Veertigdagentijd is de tijd waarin we samen op weg gaan naar het grote feest van Pasen. De Veertigdagentijd helpt ons om extra te groeien als kind van God. In de Kerk noemen we het een 'sterke' tijd; een gunstige tijd. We oefenen om naar God te luisteren en met Hem mee te doen. Dit is makkelijker wanneer we ons leven wat kaler, eenvoudiger, maken. Dingen die ècht belangrijk zijn proberen we meer te doen en dingen die niet zo belangrijk zijn minder. Je kan een oefenlijstje maken. We mogen:

Vaster

Extra ruimte maken voor God: dingen die niet zo belangrijk zijn doen we minder.

Bidden

Extra tijd bij God zijn, thuis en in de kerk, om te weten wat Hij van ons vraagt.

Naasteliefde geven

Extra tijd en geld besteden aan de naaste, aan andere mensen.


 Wil je wel geloven dat het groeien gaat



<http://bit.ly/rkkids-mosterdzaadje>

Oefenlijstje van

Dit ga ik meer doen



Dit ga ik minder doen

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.



Samen op weg naar Pasen

