

Dit hoort bij het sacrament van het H. Doopsel ..

Dopeling

Zo noemen we iemand die gedoopt wordt. Vaak draagt de dopeling een mooie witte jurk, ook jongensbaby's. Die jurk heet een doopkleed. Bij volwassenen is dit ook wel een witte doek.



Doopwater

Het dopen met water is als teken van een nieuw leven, een ander leven, een leven met God.



In de naam van...

Bij de doop wordt gezegd: "Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."



Doopkaars

In de doopviering krijg je een doopkaars. Jezus wordt het Licht van de wereld genoemd en wij moeten net als Hij licht verspreiden: Het licht van goedheid en waarheid, het licht van naastenliefde en zorg voor elkaar. Daarom wordt de doopkaars aan de paaskaars aangestoken en word je uitgenodigd het licht van Christus in de wereld te verspreiden.



Chrisma

Bij de doop wordt Chrisma op het hoofd van de dopeling gewreven. Chrisma komt uit het Grieks en betekent 'zalf'. Het woord lijkt op 'Christus'. Christus betekent 'gezalfde'. Door het Doopsel word je Christen. Christen betekent dat je bij Jezus hoort. De zalving is daar het teken van.



Sacrament van het Heilig Doopsel





De doop van Jezus

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 7-11

Jezus gaat naar Johannes de Doper. Jezus wil door Johannes gedoopt worden. God, zijn Vader, vindt dat nodig en dat weet Jezus. Johannes draagt geen zachte kleren. Zijn jas is van ruw kamelenhaar. Hij heeft een leren gordel om zijn middel, een soort riem. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. Meer heeft hij niet nodig om te leven. Johannes heeft al veel mensen gedoopt. Hij zegt tegen de mensen: "Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben het niet waard om zijn dienaar te zijn, niet eens om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen in de heilige Geest. Nu komt Jezus naar hem toe. Jezus gaat net als de andere mensen het water in, de rivier de Jordaan en Johannes doopt Hem. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de hemel openbreken en de heilige Geest als een duif op zich neerkomen. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind".



Ons Doopsel



God houdt van alle mensen, en van alle kinderen al voordat ze zijn geboren. God kende je al voordat je werd geboren. Hij wist al wie je was en Hij hield al van je. Vanaf het begin zegt Hij: "Wil jij mijn kind zijn?" Als je nog heel klein bent kan je die vraag niet zelf beantwoorden. Daarom doen pappa en mamma dat bij je doop namens jou: "Ja we willen graag dat onze zoon of dochter uw kind is". Dopen is dus belangrijk, omdat je daarmee God antwoord geeft als Hij vraagt: "Ik hou van jou, wil jij mijn kind zijn?" Door ons Doopsel zijn we kinderen van God. Door het Doopsel kan God zeggen: "Nu ben jij helemaal mijn kind". En dan kan jij zeggen: "Nu bent U helemaal mijn hemelse Vader". God is blij met jou. Net als tegen Jezus zegt Hij: Jij bent mijn geliefde kind, in wie Ik vreugde vind".

Kind van God zijn

God was er al bij het begin, Hij is er nu en Hij is er altijd. Ook als ons leven op aarde eindigt, dan is God er nog steeds. Het is heel fijn om te weten dat God er altijd is, dat Hij van je houdt en dat jij zijn kind bent.



Leven zoals Jezus

Wanneer een kind of een volwassene gedoopt wordt, is het de bedoeling dat hij of zij leert leven zoals Jezus. Dus dat je in je manier van leven op Jezus gaat lijken.



Goede Vader in de hemel
Dank u dat ik uw kind mag zijn net als Jezus
Dank u dat ik u ken
En dat ik door mijn Doopsel voor
altijd bij u hoor
Dat vind ik fijn

Amen

Voor de ouders:
Waarom je kind laten dopen?
bit.ly/waarom-dopen



©melt design

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

