



## Armband voor Christus Koning

De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we feest omdat we dan vieren dat Jezus Koning is. We noemen dat feest "Christus Koning van het Heelal." (Christus = Jezus).

Jezus is geen gewone koning. Hij is een Koning van Liefde. Hij wil ook graag Koning van ons hart zijn.

Wij kunnen helpen met zijn Koninkrijk van Liefde als we goed zijn voor elkaar. Dan bouwen we mee aan het Koninkrijk van Liefde.

Maak jij een mooie armband ter ere van dit feest? Kleur (of verf) de band en het hart mooi in en knip beide stukken uit. (Het is ook leuk om plak edelsteentjes, glitters of metallic stiften te gebruiken om de armband extra speciaal te maken.) Plak het hart in het midden van de band. Doe de band om je arm en vraag iemand anders je te helpen de band passend vast te plakken met lijm of plakband.

Weetje:

Als je Jezus in de Communie ontvangt op je hand, verwijst dit gebaar op twee manieren naar het Koningschap van Liefde van Jezus.

Je handen zijn namelijk hart en troon:

1. Het gebaar heeft de vorm van een hart. Zo laat je zien dat ook je hart zich opent om Jezus te ontvangen.
2. Je linkerhand is als een troon voor je rechterhand, die de Koning (Jezus) gaat ontvangen.







