



## Noveen voor Communicanten



vouwlijn

Lieve Jezus,

Over (...) \* dagen  
Mag ik mijn eerste Communie  
doen.

Dank u wel daarvoor.

Ik mag u dan ontmoeten  
en helemaal met u verbonden  
zijn.

Ik bid dat ik mag groeien in uw  
Liefde,  
zodat ik uw lichtje kan zijn  
voor anderen.

Ik bid voor alle communicanten  
in de hele wereld,  
dat zij uw Aanwezigheid mogen  
voelen  
en dat ze daardoor heel  
gelukkig zijn.

Amen



Dit gebedje is om een noveen te  
bidden op weg naar de grote dag van  
je Eerste Heilige Communie. Een  
noveen wil zeggen: 9 dagen bidden.

Je kan een mooi schaalpje versieren  
met bloemen, mooie stenen, schelpjes  
of wat je mooi vindt. Dan zet je  
daarbij negen waxinelichtjes klaar.

Negen dagen voor je Eerste Heilige  
Communie steek je met je ouders 1  
lichtje aan, op de tweede dag twee  
lichtjes enzovoort.

Als ze alle negen branden weet je dat  
je de volgende dag je eerste Heilige  
Communie mag doen.



Ga naar video

[bit.ly/rkkids-communienoveen-instructie](https://bit.ly/rkkids-communienoveen-instructie)

