



KRUISWEG MET KINDEREN

WAT IS DE KRUISWEG?

De kruisweg is een droevig verhaal omdat het eindigt in het graf. Toch is het echte einde niet droevig, want drie dagen na Zijn dood verrijst Jezus en verschijnt Hij levend aan Zijn vrienden. Hij heeft dan de dood overwonnen. Nu durven Zijn leerlingen net zo te gaan leven als Hij; geen kwaad met kwaad beantwoorden en zelfs goed zijn voor je vijanden. Hoe meer mensen net als Jezus gaan leven, des te beter wordt het hier op aarde.

Kruisweg met kinderen – tekst plebaan Michel Hagen

Gebed (allen)

God onze Vader,
wij gaan de kruisweg bidden om te denken aan het lijden en sterven van Jezus, onze Heer.
Hij gaf Zijn leven om ons te bevrijden uit de macht van het kwaad.

Vader God, wilt U ons helpen om veel van Jezus te houden, en dat we nooit vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan.

Amen.



♪ Lied bij de kruisweg

tekst Paul Odijk

Mel: *Uit Uw hemel zonder grenzen, Floris vd Put,
GVL 530*

*Heer, wij zijn hier allen samen,
om te horen wat U deed,
om te weten hoe U leed
en Uw liefde te be-amen.*

*Zonder schuld werd U veroordeeld
tot het kruis, ja tot de dood,
zo bent U het levend brood,
zo bent U het ware voorbeeld.*



1e statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U

Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten, maar hij doet het niet. Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch doet hij wat de tegenstanders van Jezus willen. Pilatus veroordeelt Jezus tot de kruisdood.

♪ *Heer U wilt zich niet verweren
tegen leugens, tegen spot,
zo draagt U ons aller lot
opdat wij de liefde leren.*

2e statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U

Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De hele nacht heeft Hij niet geslapen. Zijn hoofd en Zijn rug bloeden en de soldaten pesten Jezus Hem.

♪ *Heer, U draagt het kruis naar boven,
naar de top van Golgotha;
Heer, wij gaan U achterna,
help ons sterker te geloven.*



3e statie: Jezus valt voor de 1e keer onder het kruis

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Jezus valt. Alles doet zeer en niemand helpt Hem. Jezus komt nog maar moeilijk vooruit. Hij moet een heel stuk lopen met het zware kruis en de weg gaat ook nog omhoog.

♪ *Heer, wanneer men U laat vallen,
duwt het kruis U naar de grond,
raakt U meer en meer gewond,
voor de zonden van ons allen.*

4e statie: Jezus ontmoet Zijn moeder Maria

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Maria, de moeder van Jezus komt naar Hem toe. Het is maar even, dan sturen de soldaten haar weer weg. Toch blijft Maria bij Jezus in de buurt. Ze laat Hem nooit in de steek.

♪ *U, Maria, voelt het lijden
dat uw Zoon hier ondergaat,
ook als ieder Hem verlaat
wijkt u niet meer van Zijn zijde.*



5e statie: Simon v Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U

Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Een man komt van zijn werk op het land. Zijn twee zoontjes zijn bij hem. De man heet Simon van Cyrene. De soldaten denken dat Jezus het niet haalt helemaal de berg op. 'Jij moet Jezus helpen', zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het en Jezus is dankbaar voor zijn hulp.

♪ *Net als Simon van Cyrene,
die het kruis van Jezus draagt,
moeten wij, zelfs ongevraagd,
onze naaste hulp verlenen.*

6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U

Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Er is bloed op het gezicht van Jezus. Ze veegt met een doek Zijn gezicht even af. Als ze later thuis komt ziet ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus.

♪ *Midden tussen de soldaten
zoekt Veronica haar Heer.
Ziet zij geen gevaren meer?
Zij wil Jezus niet verlaten.*



7e statie: Jezus valt voor de 2e keer

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en de straat is ongelijk. Ze duwen en trekken aan Jezus. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden.

♪ *Langzaam zien ze U bezwijken.
Niemand hoedt U voor die val.
Niemand die U steunen zal.
Lachend staan zij toe te kijken.*

*Heer, we zien de vele wonden,
met de doornen op Uw hoofd,
zo van alle eer beroofd,
is Uw aangezicht geschonden.*

8e statie: Jezus spreekt tot de vrouwen uit Jeruzalem

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Jezus heeft ook medelijden met de vrouwen want Hij weet dat er oorlog komt en dan zullen de moeders nog meer verdriet hebben.



♪ *Is dit dan geen uitzichtloosheid?
Want U spreekt hen troostend toe.
Wordt Uw liefde dan nooit moe?
Leert U ons de ware wijsheid?*

9e statie: Jezus valt voor de 3e keer

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen.

♪ *Hoeveel stenen, hoeveel slagen,
hoeveel stappen nog te gaan?
Wat doen mensen U toch aan?
Wilt U dit voor ons verdragen?*

10e statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Ze lachen Hem uit. Jezus heeft nu echt helemaal niets meer. Het bovenkleed vinden ze wel mooi, dat willen ze wel meenemen. Ze gaan dobbelen wie het mag houden.



♪ *Zie hoe enkele soldaten
spelen met een dobbelsteen.
Was ooit iemand zo alleen,
zo van God en mens verlaten?*

11^e statie: Jezus wordt aan het kruis geslagen

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
**Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de
wereld hebt verlost.**

De soldaten slaan Jezus met spijkers vast aan het kruis. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en Zijn polsen zitten vast, net als Zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dat Hij heeft gedragen.

♪ *Heer, het kruis hebt U gedragen,
zoveel eenzaamheid en pijn.
Groter liefde kan niet zijn
dat U zoveel hebt verdragen.*

12^e statie: Jezus sterft aan het kruis

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
**Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de
wereld hebt verlost.**

Jezus hangt aan het kruis. Hij is uitgeput en kan haast niet meer ademen. Dan sterft Hij. De moeder van Jezus en Maria Magdalena en ook Zijn leerling Johannes staan dicht bij het kruis. Zij hebben alles gezien. Ze hebben veel verdriet.



♪ *Alles hebt U willen geven,
van de wieg tot aan het graf.
Tot U ons Uw Geest ook gaf,
als de Adem van het leven.*

13^e statie: Jezus wordt van het kruis afgehaald

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
**Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de
wereld hebt verlost.**

Jezus is dood. Vrienden van Jezus halen Zijn lichaam van het kruis af. Maria, Zijn moeder, houdt Jezus nog even vast. Ze houdt zoveel van haar Zoon. Maar dan moet ze Hem loslaten.

♪ *Heer, waarom toch zoveel lijden,
zoveel tranen en verdriet?
Doet Gij zo het kwaad teniet?
Is het kruis niet te vermijden?*

14^e statie: Jezus wordt in het graf gelegd

Pastoor: Wij aanbidden U Christus en loven U
**Allen: Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de
wereld hebt verlost.**

De vrienden van Jezus brengen een grote doek mee en leggen Zijn lichaam in het graf. Als ze weggaan rollen ze voor het graf een grote steen. Zo kan er niemand meer bij. Dat is het laatste wat ze voor Jezus konden doen.



♪ *Nu de Sabbat is gekomen;
rust de korrel in de voor
breekt het nieuwe leven door,
wordt de dood zijn macht ontnomen.*

Na de veertiende statie wordt het stil. De leerlingen weten nog niet hoe het verder gaat. Ze zijn heel bedroefd en ook bang.

Gezamenlijk slotgebed:

**God onze Vader,
wij hebben gehoord en gezien wat er met
Jezus is gebeurd en wat Hij voor ons over
heeft gehad.**

**Wilt U ons helpen niet te klagen als iets ons
tegen zit, geen kwaad met kwaad te
vergelden, als anderen verkeerd doen en zelf
nooit met het kwaad te beginnen.**

**Wilt U ons helpen Jezus te volgen, want dan
weten we dat de dood nooit het einde is,
maar dat we met Jezus eeuwig zullen leven.**

Amen.

Onze Vader...

Wees gegroet Maria...

Kruisteken...