



RK KIDS.nl

Kinderpagina



Kom Heilige Geest, kom!

Op Hemelvaart is Jezus teruggegaan naar Zijn Vader in de Hemel. Jezus heeft de leerlingen beloofd dat ze niet alleen achterblijven; Jezus belooft een Helper. Deze Helper is de Heilige Geest. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Het symbool van de H. Geest is een duif.

Woord van de Heer

Handelingen 2,1-11

Het is Pinksteren. De leerlingen van Jezus zijn samen. Maria, de moeder van Jezus is er ook bij. Plotseling komt uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opsteekt. Het huis waarin ze zijn, is er vol van. Daarna verschijnt er iets dat op vuur lijkt. Het vuur verdeelt zich in een soort tongen. De vuurtongetjes verschijnen boven de hoofden van de leerlingen. De leerlingen worden allemaal vervuld van de heilige Geest. Zij beginnen opeens te spreken in vreemde talen.

In Jeruzalem wonen mensen van over de hele wereld, met elk een andere moedertaal. Zij horen het geluid en gaan kijken bij het huis van de leerlingen. Ze horen de leerlingen spreken in hun eigen taal. Zij zijn heel erg verbaasd. Ze zeggen: "Dat zijn toch mensen uit het land Galilea?" Hoe kan het dat zij onze taal spreken? Wij zijn Parten, Meden en Elamieten, wij zijn bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyréne, Romeinen, Joden, proselieten, Kretenzen en Arabieren, allemaal horen wij de leerlingen spreken in onze eigen taal. Ze spreken over Gods grote daden!

De Heilige Geest kun je voelen als een soort vuur; een vuur binnen in je. Hij maakt je vurig in je hart. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Het feest van vuur. Daarom is rood de kleur van Pinksteren.

Kom Heilige Geest,
kom Geest van
wind en vuur.
Maak ons vol van
Liefde.



Amen



Vuur uit
de Hemel



Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NLO4 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonneementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl