



Kinderpagina



Paastijd

Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren dat Jezus is gestorven en verrezen! Jezus leeft! Alleluia! Tot aan Pinksteren is het in de kerk "de Paastijd". De kleur is dan wit.

De Emmausgangers

Evangelie van Lucas 24, 13-35

Twee van de leerlingen van Jezus zijn op weg naar een dorp, dat Emmaüs heet. Zij praten over alles wat is gebeurd met Jezus. Terwijl zij zo aan het praten zijn komt Jezus zelf naar hen toe en loopt met hen mee. Maar ze herkennen hem niet. Hij vraagt hun: 'Waar praten jullie over?' Met een verdrietig gezicht antwoorden ze: "Weet u dan niet wat er is gebeurd in Jeruzalem?" Hij vraagt hun: 'Wat dan?' Ze antwoorden hem: 'Ze hebben Jezus aan het kruis geslagen. En wij hoopten nog wel dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar het is nu al drie dagen geleden dat dit is gebeurd. Een paar vrouwen die we kennen hebben ons in de war gebracht; ze waren in de vroege naar het graf geweest, maar ze hadden zijn lichaam niet gevonden en ze kwamen ons zeggen, dat zij ook nog engelen hadden gezien die zeiden dat Jezus weer leeft. Een paar van ons zijn naar het graf gegaan en inderdaad het was leeg, maar Jezus zagen ze niet.'" Dan zegt Jezus tegen hen: 'Jullie denken niet na; geloven jullie dan niet wat de profeten vroeger al gezegd hebben! Moest de Messias niet eerst lijden om in zijn glorie binnen te gaan?' Dan begint Jezus hen de verhalen van de Bijbel uit te leggen. Zo komen ze bij het dorp Emmaüs, maar Jezus doet alsof Hij verder moet gaan. Ze vragen: 'Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.' Dan gaat hij binnen om bij hen te blijven. Als ze aan tafel liggen, neemt Hij het brood, spreekt de zegen uit, breekt het en reikt het hun toe. Dan gaan hun ogen open en zij herkennen Hem, maar Hij verdwijnt uit hun gezicht.

Ze zeggen tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Bijbel uitlegde?' Ze staan onmiddellijk op en keren naar Jeruzalem terug. Daar vinden ze de andere leerlingen samen. Zij zeggen: 'De Heer is echt verrezen, Hij is aan Simon verschenen.' En zij vertelden wat er onderweg was gebeurd en hoe zij Hem herkenden aan het breken van het brood.

In dit verhaal kan je de twee belangrijke delen van de H. Mis herkennen: de Dienst van het Woord en de Dienst van de Eucharistie (het Brood). Herken je ze?



Lieve Jezus,
toen de Emmaüsgangers wegliepen, liep U met ze mee. Wilt U ook altijd bij mij blijven?
Amen.



Weet je dat de lente komt?



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl