

# Kinderpagina

januari 2021



RK KIDS.nl

Op 6 januari vieren we Driekoningen; alweer een Hoogfeest! De Koningen knielden bij Jezus neer. Zij begrepen dat hoe groot en sterk en hoe wijs en geleerd ze ook zijn, dat kleine kindje in de kribbe de Messias is. Hij is groter, sterker en oneindig veel wijzer dan alle mensen.



## Driekoningen

Evangelie van Mattheus 2, 1-12

In de dagen dat Jezus geboren is, komen er wijzen uit het Oosten. Ze komen bij koning Herodes en vragen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden?' In het Oosten hebben we zijn ster gezien. Nu zijn we gekomen om bij Hem neer te knielen. Herodes schrikt en allerlei mensen in de stad Jeruzalem schrikken ook. Herodes roept alle geleerden van het land bij elkaar en vraagt: 'Waar zal de Gezalfde van God geboren worden?' De geleerden antwoorden: 'De profeet heeft gezegd dat in Betlehem een leider geboren zal worden die een echte te herder zal zijn voor het volk van God.' Nu heeft Herodes een stiekem plan. Hij roept de wijzen uit het oosten in het geheim bij zich. Hij vraagt van alles aan hen en zegt: 'Zoek dat kind en als je het gevonden hebt, zeg het me dan, dan ga ik er ook heen om bij hem neer te knielen'. De koningen horen wat Herodes zegt en gaan dan weer op weg. En kijk; daar staat de ster weer. Zo vinden ze het huis waar Jezus woont. Nu ze de ster weer zien, zijn ze heel blij. Ze gaan het huis binnen en knielen bij Jezus neer. Dan pakken ze hun schatten uit. Het zijn hun geschenken voor dit Kind. Ze geven goud, wierook en mirre. Als ze na een poosje weer vertrekken, horen ze de stem van God in een droom. Ze mogen niet naar Herodes teruggaan. Daarom nemen ze een andere weg en zo gaan ze weer naar hun land terug.



De koningen hebben drie geschenken bij zich: Goud is voor de koning, want Jezus is de echte koning voor heel de wereld.

Wierook is het cadeau voor God, want Jezus is Gods Zoon.

Mirre is een zeldzaam soort kruid. Het is een cadeau voor iemand die veel pijn heeft. Het betekent dat Jezus later, als Hij groot is ook veel pijn zal hebben.

Weet jij ook een mooi cadeau voor Jezus?

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



Kindje Jezus  
in de kribbe,

Ik ben blij dat u  
er bent.

Ik wil u graag  
iets geven:

Ik geef geen goud,  
geen wierook en  
ook geen mirre;  
mijn kado voor u  
is een kleine  
goede daad.

Amen